

B. D. POPPEN

De grafzerken van Jakob Eyses, pelmolenaar en zijn broer Harryt Eyses, bakker, te Losdorp

Losdorp, behorend bij de gemeente Delfzijl, is een klein wierdedorp met lintbebouwing.

In oude tijden sprak men van Loesdorp, Lestorpe en ook van thet lessa thorp, hetgeen betekent het kleine dorp.

Het dorp lag oorspronkelijk geheel op de wierde rondom de kerk, doch in latere tijden is er een meer verspreide bebouwing langs de wegen ontstaan.

Dichtbij de toren van de kerk liggen de grafzerken van Nicolaas Westendorp en zijn vrouw Roelina Santee.

Nicolaas Westendorp was behalve predikant, ook schoolopziener, geschied- en oudheidskundige. Van zijn hand verschenen vele artikelen en boeken.

Hij was in 1773 te Farmsum geboren en overleed in 1836 te Losdorp.



*De kerk te Losdorp, daterend uit de 13e eeuw, werd in 1775 ingrijpend verbouwd.
De toren, gebouwd in 1662, werd toen eveneens verbouwd en in 1848 verhoogd.
De meest rechtse graven zijn van de gebroeders Eyses.*

In Losdorp stond reeds vóór 1628 een molen, die later werd vervangen door een achtkant. In 1851 werd deze korenmolen uitgebreid met een olieslag. In 1755 werd ten noorden van het dorp een pelmolen gebouwd, die in 1827 afbrandde. Bij deze brand gingen eveneens 200 mudden gerst en 40 mudden gort verloren. De molen werd herbouwd en in 1855

mede ingericht tot korenmolen. In 1869 werd de molen afgebroken en in Opwierde, bij Appingedam, weer opgebouwd.¹

In de 18e eeuw was Jakob Eyses molenaar op de pelmolen in het dorp.

Samen met zijn broer Harryt Eyses ligt hij aan de oostzijde van de kerk, dicht bij de muur begraven.



*De grafzerken van de gebroeders Eyses zijn beide voorzien van een wapen.
Links is het graf van Harryt en rechts van Jakob.*

Op de linker zerk is de volgende tekst te lezen:

Anno 1762, den 27sten December, is den Eerzame vriegesel Harryt Eyses Bakker in 't 67ste Jaar zijnes ouderdoms overleden, mede inwoonder geweest tot Losdorp, zynde een zoon van D.E. Eyse Pieters Bakker en deszelfs Huisvrouw Elisabeth Jacobs, in egte verwekt.

Hy was de oudste der kinderen en hadde altydt gelyk een vader goede toeverzigt over zyn drie broederen en twee susteren.

Is alhyr begraven, verwagtede een zalige opstandinge der dooden uit vrie genaden alleen door Jesum Christum.

het wapen

Hoe Oudt en Sterk de mensch mag wesen
De doodt volgt alle vlees ten straf
Anmerkt, O mens, die dit kooft lesen
De tydt is kort, gewis het graf
Daarom, Ei laat de wereldt varen
Grypt Jesus an met zyne leer
De doodt zal u het leven baren
En opwaarts brengen by den Heer.

Op de rechter zerk is de volgende tekst te lezen:

Anno 1763, den 27sten Augusti, is den Eersame vrygesel Jakob Eyses, in zyn leven Pelmuller tot Losdorp, in 't 65ste Jaar zijnes ouderdoms overleden, mede inwoonder geweest tot Losdorp, zynde een zoon van D.E. Yse Pieters backer en desselfs huisvrouw Elisabet Jakobs, in Egte verweckt en is alhier begraven, veraghtende een Zalige opstanding der dooden uit vrye genaden alleen door Jesum Christum.



Het wapen is in viere gedeeld en toont een huismerk, een klein kruisje, een klaverblad en een roos.

Wat is de Mensch voor U o Heer
gy God van Majesteit en eer
want als gy spreekt, O Menschenkind
dan is de Mensch niets meer als wint
maar Gy, O God, hersteld hem weer
ten jongsten dag tot Uwer eer
om 's Heilands bloed, voor ons bereit
soo leven wy in Eeuwigheid.²

Noten:

1. RHC Groninger Archieven. Documentatie Groninger molens. Toegangsnummer 2489, inventarisnummer 195.
2. De teksten van de grafzerken zijn ook opgenomen in het boek van A. Pathuis, "Groninger gedenkwaardigheden: teksten, wapens en huismerken van 1298-1814". Uitgegeven door Van Gorcum te Assen, 1977. ISBN: 90 23215001.

Foto's: B. D. Poppen © 27-5-2010

